

Nieuwsbrief: Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Eind maart 2022

Beste dorpsbewoners,

Wat is er veel gebeurd in ons dorp, na de oproep om iets te doen voor vluchtelingen. U heeft de nieuwe dorpsbewoners misschien al zien lopen of fietsen. Donderdag 10 maart arriveerde de eerste vluchteling, en op dit moment verblijven er 37 vluchtelingen bij ons. Zo'n 40 Gaastmeeders zijn betrokken bij de opvang en nog veel meer mensen hebben een financiële bijdrage geleverd. In deze nieuwsbrief leest u hoe we de opvang organiseren en hoe we verder willen gaan. Ook leest u wat u moet doen als u wilt helpen.

Hoe organiseren we de opvang?

37 nieuwe dorpsgenoten

Ons dorp is rijk voorzien van recreatiewoningen die heel geschikt zijn om mensen een eigen plek te geven. Maar liefst acht eigenaren hebben hun vakantiewoning of -appartement beschikbaar gesteld. De gasten zijn vooral vrouwen met kinderen, enkele mannen en twee honden. Van veel gezinnen is de man achtergebleven in Oekraïne. De gezinnen zijn bezorgd en hebben dagelijks contact met hen.

Wij vinden deze opvang voorlopig de grens voor ons kleine dorp met nog geen 300 inwoners. We moeten de opvang ook aankunnen met elkaar en waarschijnlijk voor langere tijd.

Begeleiding door buddy's en eigenaren van woningen

Ieder adres heeft een eigen buddy, het eerste aanspreekpunt voor de gasten en voor de eigenaren van de woning. Bij aankomst van de vluchtelingen stonden zij klaar met een warme maaltijd, een gevulde koelkast en opgemaakte bedden. Nadat de mensen uitgerust waren van hun lange en onzekere reis maakten de buddy's ze wegwijs in het dorp en in de omgeving. Buddy's nemen regelmatig een kijkje en regelen het als er iets nodig is. Soms heel praktisch werk, soms ook emotioneel. De buddy's en de eigenaren van de woningen wisselen regelmatig onderlinge ervaringen uit.

Hulptroepen voor allerhande hulp

In ons dorp wonen mensen met veel verschillende kwaliteiten. Als er iets geregeld moet worden, staan de hulptroepen klaar. Zo heeft vrijwel iedere gast inmiddels de beschikking over een fiets. Een dorpsbewoner heeft ze nagekeken en zo nodig opgeknapt. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op chauffeurs en technische mensen. Bijna alle kinderen hebben inmiddels een zwemvest, laarzen en speelgoed. Ook de vluchtelingen zelf zijn actief. Ze helpen anderen bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of zijn tolk in gesprekken (sommigen spreken Engels), of doen kluswerk.

Contact met de gemeente

We hebben goed contact met de gemeente over onze opvang. Voor de gemeente is ook alles nieuw en de gemeente heeft tijd nodig om alles te regelen. Mensen uit Oekraïne kunnen sinds kort worden ingeschreven in de basisregistratie. En dat is belangrijk want dan mogen ze ook werken, iets wat velen ook graag willen. Wij zijn nog in afwachting van een regeling voor leefgeld en voor onderwijs.

De kinderen gaan al naar school

De kinderen in de basisschool leeftijd gaan voorlopig al twee ochtenden in de week naar de school in Oudega. Dit is voortvarend geregeld door dorpsbewoners met onderwijservaring. De kinderen vinden het prachtig, maar ook wel reuze spannend. Ook voor de middelbare schoolkinderen is al onderwijs geregeld. Zij gaan binnenkort naar de Internationale Schakelklas in Sneek.

Zwemles

In onze waterrijke omgeving vinden we het belangrijk dat de kinderen kunnen zwemmen. We hebben daarom contact gezocht met een zwemschool in en op maandag 4 april is de eerste zwemles gepland.

De kerk

Ook de kerk heeft haar deuren opengezet voor de mensen uit Oekraïne. Zij mogen het pas opgeknapte lokaal gebruiken om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. In de kerk heeft de pastor al met verschillende mensen gebeden en een kaarsje gebrand. Zij is beschikbaar voor gesprekken en ondersteuning. Ook zijn de gasten welkom in de kerkdiensten; meestal wordt er speciale aandacht aan hen besteed in de dienst. Eén van de vaders is voorganger in een baptistengemeente in Oekraïne. Zo worden de kerkdiensten ook geschikt voor mensen uit Oekraïne.

Financiën

Om de opvang goed te organiseren is geld nodig. Er is nog geen leefgeldregeling, maar de dagelijkse boodschappen moeten wel betaald worden natuurlijk. De kerk heeft het rekeningnummer van de diaconie opengesteld. Het is ongelooflijk hoeveel mensen een bijdrage hebben gestort. Mensen uit het dorp, maar ook mensen die zich met Gaastmeer verbonden voelen omdat zij hier bijvoorbeeld een recreatiewoning hebben. Inmiddels is er al veel geld ingezameld. Een commissie met leden van de kerk en van de vrijwilligers zien erop toe dat het geld goed wordt besteed.

Hoe verder?

De volgende stap

We gaan ervan uit dat de opvang nog wel geruime tijd nodig zal zijn. We hebben nu voorzien in de eerste levensbehoefte en de gasten kunnen zich hier veilig voelen. Nu is het tijd voor de volgende stap. Mensen zullen elkaar steeds beter leren kennen. We vinden het fijn als zij op een natuurlijke manier met elkaar in contact komen en dat er ook contacten ontstaan met ons als dorpsbewoners.

Activiteiten

We denken na over activiteiten voor de volwassenen. Creatieve en sportieve activiteiten, maar ook samen koffiedrinken of eten koken. We kunnen activiteiten organiseren in het lokaal van de kerk en natuurlijk aansluiten bij bestaande activiteiten.